

De Handelingen van de verrezen Heer Jezus



Leven tussen vroeger & wat komen gaat:
Het Koninkrijk van God

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

1. Leven tussen vroeger & wat komen gaat: Het Koninkrijk van God

Gods Soevereiniteit & de geschiedenis

- God heeft Israëls geschiedenis geleid en de huidige ontwikkelingen zijn het vervolghet verhaal
- Lukas is overtuigd dat **Gods doel** tot uitvoering komt in de verhaalde gebeurtenissen
- De **INVALSHOEK** om Lukas te lezen ➡ God & zijn bedoelingen ➡ **verzekering**
- Hd.13:17-41 ➡ Jezus ➡ 'vervuller' beloften aan David ➡ sleutel tot Israëls toekomst
- Hd.13: Het patroon ➡ Gods voorzienigheid & trouw aan zijn volk ➡ ➡ ➡
- **Het meest opvallende 'werk van God' in het boek** ➡ **AANNAME HEIDENEN**
- **Aanname heidenen** ➡ **GODS WERK** ➡ **Cornelius & huis** ➡ Hd.10&11

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

God leidt Petrus & Cornelius en slaat een vaste brug tussen Jood & heiden

➤ De structuur onderstreept Gods leiding ➡ *ervaring Petrus & Cornelius*

❖ 2 betekenisvolle visioenen:	1. Cornelius	10:1-8
	2. Petrus	10:9-16
❖ 2 belangrijke reizen & ontvangsten:	3. Cornelius	10:17-23a
	4. Petrus	10:23b-29
❖ Verkondiging	5. Cornelius	10:30-33
	6. Petrus	10:34-43
❖ Bevestiging	7. Heilige Geest	10: 44-48
	8. Gemeenschap	11:1-18

➤ Gods leiding ➡ nadruk op de 'toevallige' samenloop van omstandigheden

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

God leidt Petrus & Cornelius en slaat een vaste brug tussen Jood & heiden

- **3 mannen naderen de stad → Petrus gaat bidden op het dak**

“terwijl dezen onderweg waren en de stad naderden, klom Petrus omstreeks het zesde uur op het dak om te bidden.” (vers 9)

- **Petrus zoekt in verwondering de betekenis → de 3 mannen vinden het huis en de deur**

“Toen nu Petrus bij zichzelf in verlegenheid was wat het gezicht dat hij had gezien, toch betekende, zie, daar kwamen de mannen die door Cornelius waren gezonden en naar het huis van Simon hadden gevraagd, aan de poort staan.” (vers 17)

- **Terwijl Petrus verder nadenkt, beveelt de Geest ‘de zoekenden’ te verwelkomen**

“Terwijl Petrus nu over het gezicht nadacht, zei de Geest tot hem: Zie, drie mannen zoeken u; maar sta op, ga naar beneden en reis met hen mee zonder te twifelen, want Ik heb hen gezonden.” (vers 19-20)

- **Terwijl Petrus nog aan het prediken is, komt de Geest over Cornelius & aanwezig**

“Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden.” (vers 44)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

2 Betekenisvolle visioenen: Hd.10:1-16

“Een man in Caesarea nu, genaamd Cornelius, -een hoofdman van de legerafdeling, de Italische geheten, vroom en een man die God vreesde met zijn hele huis, vele aalmoezen gaf aan het volk en voortdurend tot God bad, zag in een gezicht duidelijk omstreeks het negende uur van de dag een engel van God bij zich binnenkomen, die tot hem zei: Cornelius! En hij staarde hem aan en werd erg bang en zei: Wat is er, heer? En hij zei tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn ter gedachtenis opgestegen voor God. En nu, zend mannen naar Joppe en nodig een zekere Simon uit, die bijgenaamd is Petrus. Deze is gehuisvest bij een zekere Simon, een leerlooier, die een huis heeft aan zee. Toen nu de engel die tot hem sprak, was weggegaan, riep hij twee van zijn huisknechten en een godvrezende soldaat uit hen die voortdurend bij hem waren; en nadat hij hun alles had verhaald, zond hij hen naar Joppe.” (Hd.10:1-8)

- **Caesarea** ➡ Judese stad met hoofdzakelijk heidense inwoners
- Joden deelden noch voedsel noch onderdak met heidenen ➡ *Petrus gaat niet meegaan*
- Ondanks zijn godsvrucht, gebedsleven en aalmoezen is Cornelius ‘onrein’ voor Petrus
- De bekering v/d heidenen ➡ ‘*bekering*’ van de Joods Messiaanse gemeenschap

De indringende verandering is vele malen groter voor Petrus dan Cornelius!

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

2 Betekenisvolle visioenen: Hd.10:1-16

“Een man in Caesarea nu, genaamd Cornelius, -een hoofdman van de legerafdeling, de Italische geheten, vroom en een man die God vreesde met zijn hele huis, vele aalmoezen gaf aan het volk en voortdurend tot God bad, zag in een gezicht duidelijk omstreeks het negende uur van de dag een engel van God bij zich binnenkomen, die tot hem zei: Cornelius! En hij staarde hem aan en werd erg bang en zei: Wat is er, heer? En hij zei tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn ter gedachtenis opgestegen voor God. En nu, zend mannen naar Joppe en nodig een zekere Simon uit, die bijgenaamd is Petrus. Deze is gehuisvest bij een zekere Simon, een leerlooier, die een huis heeft aan zee. Toen nu de engel die tot hem sprak, was weggegaan, riep hij twee van zijn huisknechten en een godvrezende soldaat uit hen die voortdurend bij hem waren; en nadat hij hun alles had verhaald, zond hij hen naar Joppe.” (Hd.10:1-8)

- **Cornelius zoekt & eert God met een waarachtig & oprecht hart ➡ Gods genade**
- **Cornelius verdient dit niet, *maar God zegent wie hem zoekt en op Hem vertrouwt***
- **Cornelius ~~➡~~ bekering van ‘ongelovige’ ➡ OT. ‘heiden gelovige’ ➡ zegen Nieuwe verbond**
- **Rabbijnse literatuur onthult een afkeer voor leerlooiers & leerlooierijen ➡ ONREIN**

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

2 Betekenisvolle visioenen: Hd.10:1-16

“De volgende dag nu, terwijl dezen onderweg waren en de stad naderden, klom Petrus omstreeks het zesde uur op het dak om te bidden. En hij werd hongerig en wenste te eten.

En terwijl zij het gereedmaakten, raakte hij in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp neerdalen als een groot laken, dat aan de vier hoeken op de aarde werd neergelaten; daarin waren alle viervoetige en kruipende dieren van de aarde en vogels van de hemel.

En er klonk een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet! Petrus echter zei: In geen geval, Heer, want nooit heb ik iets onheiligs of onreins gegeten. En weer klonk een stem tot hem, voor de tweede keer: Wat God gereinigd heeft, zul jij niet voor onheilig houden.

En dit gebeurde tot driemaal, en terstond werd het voorwerp opgenomen in de hemel.” (Hd.10:9-16)

➤ **Petrus evalueert dit visioen niet in het licht van het onderwijs van de Heer Jezus**

“En Hij zei tot hen: Bent u ook zo onverstandig? Begrijpt u niet, dat alles wat van buiten in de mens gaat, hem niet kan verontreinigen? Want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik en gaat in het toilet naar buiten, -waardoor Hij alle spijzen rein verklaarde.”

(Mk.7:18-19)

➤ Verordeningen v/d wet ➡ *tijdelijk* ➡ **ALLEN samen** vergeving & reiniging ontvangen in Chr.

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

2 Betekenisvolle visioenen: Hd.10:1-16

“De volgende dag nu, terwijl dezen onderweg waren en de stad naderden, klom Petrus omstreeks het zesde uur op het dak om te bidden. En hij werd hongerig en wenste te eten.

En terwijl zij het gereedmaakten, raakte hij in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp neerdalen als een groot laken, dat aan de vier hoeken op de aarde werd neergelaten; daarin waren alle viervoetige en kruipende dieren van de aarde en vogels van de hemel.

En er klonk een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet! Petrus echter zei: In geen geval, Heer, want nooit heb ik iets onheiligs of onreins gegeten. En weer klonk een stem tot hem, voor de tweede keer: Wat God gereinigd heeft, zul jij niet voor onheilig houden.

En dit gebeurde tot driemaal, en terstond werd het voorwerp opgenomen in de hemel.” (Hd.10:9-16)

➤ Verordeningen v/d wet ➡ *tijdelijk* ➡ **ALLEN samen vergeving & reiniging ontvangen in Chr.**

“...terwijl Ik je wegneem uit het volk en uit de volken, tot welke Ik je zend om hun ogen te openen, opdat zij zich bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht van satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden ontvangen door geloof in Mij.” (Hd.26:17-18)

➤ **Heidenen** ~~➡~~ **Joodse proselieten worden** ➡ **behoudenis in Jezus ‘de Messias’!!**

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

2 Betekenisvolle visioenen: Hd.10:1-16

“De volgende dag nu, terwijl dezen onderweg waren en de stad naderden, klom Petrus omstreeks het zesde uur op het dak om te bidden. En hij werd hongerig en wenste te eten.

En terwijl zij het gereedmaakten, raakte hij in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp neerdalen als een groot laken, dat aan de vier hoeken op de aarde werd neergelaten; daarin waren alle viervoetige en kruipende dieren van de aarde en vogels van de hemel.

En er klonk een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet! Petrus echter zei: In geen geval, Heer, want nooit heb ik iets onheiligs of onreins gegeten. En weer klonk een stem tot hem, voor de tweede keer: Wat God gereinigd heeft, zul jij niet voor onheilig houden.

En dit gebeurde tot driemaal, en terstond werd het voorwerp opgenomen in de hemel.” (Hd.10:9-16)

Waarom waren de spijswetten dan bedoeld? Om *hygiënische redenen*?

“Maakt uzelf niet verfoeilijk door enig wemelend gedierte en verontreinigt u daardoor niet, zodat gij daardoor onrein wordt. Want Ik ben de HERE, uw God; heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet door allerlei wemelend gedierte dat op de grond krioelt. Want Ik ben de HERE, die u uit het land Egypte heb doen trekken, om u tot een God te zijn; weest heilig, want Ik ben heilig.” (Lev.11:43-45)

➤ **Uiterlijk 'teken' van hun toewijding aan Jahweh door 'de scheidingslijn' te erkennen**

Het vervolgerhaal van Gods reddingsplannen

2 Belangrijke reizen: Hd.10:17-29

“Toen nu Petrus bij zichzelf in verlegenheid was wat het gezicht dat hij had gezien, toch betekende, zie, daar kwamen de mannen die door Cornelius waren gezonden en naar het huis van Simon hadden gevraagd, aan de poort staan. En na geroepen te hebben vroegen zij of Simon, die bijgenaamd is Petrus, daar gehuisvest was. Terwijl Petrus nu over het gezicht nadacht, zei de Geest tot hem: Zie, drie mannen zoeken u; maar sta op, ga naar beneden en reis met hen mee zonder te twifelen, want Ik heb hen gezonden.” (Hd.10:17-20)

- **Gods controle & leiding** ➡ een boodschapper (Cornelius) en de Heilige Geest (Petrus)
- Petrus zoektocht naar de betekenis wordt ‘gestuurd’ door aanwijzingen van Gods Geest
- Petrus mag *geen moment aarzelen* om mee te gaan ➡ het bezoek is **GODS WERK**

“En Petrus ging naar beneden naar de mannen en zei: Zie, ik ben het die u zoekt; wat is de reden waarom u hier bent? En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman, een rechtvaardig man, die God vreest, die een goed getuigenis heeft van het hele volk der Joden, heeft een goddelijke aanwijzing door een heilige engel ontvangen dat hij u moest uitnodigen in zijn huis en van u woorden horen.

Toen hij hen dan had binnengeropen, huisvestte hij hen.

De volgende dag nu stond hij op en ging met hen weg, en sommigen van de broeders van Joppe gingen met hem mee. En de volgende dag kwam hij in Caesarea. Cornelius nu verwachtte hen, terwijl hij zijn bloedverwanten en vertrouwde vrienden had bijeengeroepen.” (Hd.10:21-24)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

2 Belangrijke reizen: Hd.10:17-29

“Toen het nu gebeurde dat Petrus binnenkwam ging Cornelius hem tegemoet, viel aan zijn voeten en huldigde hem. Petrus echter richtte hem op en zei: Sta op, ik ben zelf ook een mens.

En terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en vond er velen samengekomen.

En hij zei tot hen: U weet, hoe het een Jood ongeoorloofd is zich bij een vreemdeling te voegen of naar hem toe te gaan; maar mij heeft God getoond geen enkel mens onheilig of onrein te noemen.

Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, toen ik werd uitgenodigd. ”

(Hd.10:25-29a)

- Cornelius ontvangt Petrus als ‘**Gods boodschapper**’ ➡ bloedverwanten, vrienden
- ‘ongeorloofd’ ➡ niet bij wet maar naar ‘Joodse gebruiken’ ➡ **ONREIN**
- **Visioen** ➡ **aanwijzing H. Geest** ➡ ‘**onrein voedsel**’ ↔ ‘**onreine mensen**’
- **Onrein voedsel** ➡ één reden waarom niet-joden als ‘onrein’ werden bestempeld
- Ondanks zijn godsvrucht, gebedsleven en aalmoezen was Cornelius ‘onrein’ voor Petrus
- *Deze bewustwording gaf Petrus de vrijmoedigheid om zonder aarzelen mee te gaan...*

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Behoudenis voor de heidenen in de gemeenschap van de Heilige Geest Hd.10:29b-48

“Ik vraag dan, om welke reden u mij hebt uitgenodigd? En Cornelius zei: Vier dagen geleden was ik tot dit uur toe (aan het vasten en) op het negende uur aan het bidden in mijn huis.

En zie, een man stond voor mij in een prachtig kleet, en hij zei: Cornelius, uw gebed is verhoord en uw aalmoezen zijn voor God in gedachtenis gekomen.

Zend dan een boodschap naar Joppe en roep Simon bij u, die bijgenaamd is Petrus; deze is gehuisvest in het huis van Simon, een leerlooier, aan zee; die zal bij u komen en tot u spreken.

Ik heb dan onmiddellijk een boodschap naar u gezonden en u hebt er goed aan gedaan bij ons te komen.

Wij zijn dan nu allen aanwezig voor God om alles te horen wat u door de Heer is bevolen.”

(Hd.10:29b-33)

- Petrus' vraag ➡ Hoe Cornelius voorbereid is geworden om het *evangelie te ontvangen*
- Gods 'aanvaarding' van Cornelius *opent Petrus de ogen voor GODS 'ONPARTIJDIGHEID'*
- Cornelius ➡ 'horen' naar Petrus' boodschap ↔ bezoek v/d engel Gods!
- God maakt zijn aanwezigheid & bedoelingen bekend ➡ Apostolisch Woord
- *Waar Gods Woord verkondigd & onderwezen wordt brengt het ons in Gods aanwezigheid*

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Behoudenis voor de heidenen in de gemeenschap van de Heilige Geest Hd.10:29b-48

“Petrus nu opende zijn mond en zei: In waarheid merk ik dat er bij God geen aanzien des persoons is, maar dat in ieder volk degene die Hem vreest en gerechtigheid werkt, Hem aangenaam is.”
(Hd.10:33-35)

- “Waartijk **NU** ben ik mij bewust geworden dat er bij God geen ‘partijdigheid’ is!”
- **Visioen** ➔ **aanwijzing H. Geest** ➔ **getuigenis Cornelius** ➔ **‘nieuw bewustzijn’**
- *Petrus ziet deze Bijbelse leer nu scherper en helder ➔ *Gods openbaring aan Cornelius**

“alleen aan uw vaderen heeft de HERE Zich verbonden en alleen hen heeft Hij liefgehad, en u, hun nakroost, heeft Hij uit alle volken uitverkoren, zoals dit heden het geval is.

Besnijdt dan de voorhuid uws harten en weest niet meer hardnekkig.

Want de HERE, uw God, is de God der goden en de Here der heren, de grote, sterke en vreselijke God, die geen partijdigheid kent noch een geschenk aanneemt...” (Dt.10:15-17)

- Gods ‘**speciale status**’ voor Israël ➔ **ALLE volken zegenen door het ‘uitverkoren volk’**
- Cornelius’ geloofsgave ➔ **gehoorzaamheid aan de Godsopenbaring door ‘Israëlieten’**

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Behoudenis voor de heidenen in de gemeenschap van de Heilige Geest Hd.10:29b-48

“Petrus nu opende zijn mond en zei: In waarheid merk ik dat er bij God geen aanzien des persoons is, maar dat in ieder volk degene die Hem vreest en gerechtigheid werkt, Hem aangenaam is.”

(Hd.10:33-35)

- Cornelius ➡ gehoorzamen aan het evangelie ➡ zegeningen ‘Nieuwe verbond’!!
- **Leiden alle religies uiteindelijk tot God?** ➡ Leer van de ‘alverzoening’ (Universalisme)
- Bij God speelt het voorkomen, nationaliteit, huidskleur, geslacht geen rol...
- Cornelius was niet ‘gered’ maar stond op gelijke voet met elke Jood ➡ EVANGELIE
- Iedere ‘Cornelius’ ➡ God vreest & gerechtigheid werkt ➡ moet komen tot Christus

“Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.” (Hd.10:43)

- Wie Jezus’ naam aanroept ➡ evangelie ‘gehoorzaamt’ ➡ de zegen van vergeving